



Zwemmen bij Sherpa in Baarn.

# Tsjernobyl Hulp Hilversum

Ineke de Ronde

*De gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986 zijn nog steeds groot door het gif, dat in de wijde omgeving in de bodem zit. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe met grote kans op ziektes als schildklierkanker of leukemie.*

In 1991 werd het Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen opgericht om groepen kinderen uit Wit-Rusland zeven weken naar Nederland te halen en hen aan te laten sterken. Zeven weken, omdat in die periode het bloed volledig vernieuwd wordt. Overal in het land ontstonden werkgroepen, meestal via de kerken, die dit bezoek lokaal organiseerden, zo ook in Hilversum.



Laken met de tekst Hartelijk welkom in het Russisch, gemaakt door de gastouders. Het hing in 2016 in de Pniëlkerk aan de Van Ghentlaan bij aankomst van de kinderen.



De broertjes Stas en Vitali in de winter van 2004 bij hun gastgezin de familie Van Dongen.





De groep van 2016 bij hun bezoek aan Schiphol, waar ze een rondrit kregen en dit vliegtuig mochten bezoeken.



De kinderen, die in een extreem arm gebied wonen, hebben weinig bij zich als ze hier komen. Een van de eerste activiteiten is het uitkiezen van kleding op de tweedehands kledingbeurs.

De werkgroep zet zich in om een keer in de paar jaar een groep naar Hilversum te halen en dat is altijd een hele klus. Het gaat steeds om 25 tot 30 kinderen, die in die periode ondergebracht moeten worden in gastgezinnen. Voor de lessen in de ochtend is een schoollokaal nodig, maar ook voor alle andere activiteiten moet veel geregeld

worden. Om het verblijf mogelijk te maken is er naast de inzet van veel vrijwilligers ook geld nodig. Via allerlei sponsoracties en donaties wordt vooraf het benodigde geld bijeen gebracht. Voor de kinderen, maar ook voor de gastgezinnen, betekent dit een bijzondere tijd met vaak blijvend contact tot gevolg.